

Kære alle

Sommerferien står for døren efter en meget anderledes foreningssæson - hvor alt har ligget stille i nogle måneder. Heldigvis har vi siden der blev åbnet for op til 50 haft mulighed for at mødes i legestuen, hvor de har haft 3 dejlige mandag formiddage med leg og snak og i går (mandag) mødtes vi med de dejlige piger i pigeklubben for også der at ønske en god sommer.

Også på voksenplan har der været mulighed for at mødes - da Inga og Erling inviterede til åben have en sommeraften for nogle uger siden. Tak for initiativet og en hyggelig aften.

Sct. Hans aften på Kastaniehøj bliver der jo ikke noget af i år, da vi jo ikke kan holde det indenfor rammerne af 50 mennesker - men vi håber, at I alligevel får en god og rar aften, måske sammen med nogle venner.

Når vi når august er vi klar med de første arrangementer. Søndag den 16. august mødes vi på Kastaniehøj til morgenkaffe og derefter er der gudstjeneste i Hedensted Kirke. Nærmere oplysninger om dette arrangement inden længe.

Den 3. september afholdes den udskudte generalforsamling kl. 19 på Kastaniehøj med samme dagsorden som i marts. Udsendes også inden længe.

Den 4. september gør vi hovedrent på Kastaniehøj. Det er KFUM og KFUKs opgave at klare den årlige hovedrengøring - og er vi mange om opgaven går det hurtige og er noget sjovere. Her kommer der også oplysninger senere.

Af andre datoer kan vi nævne 25. september og den 6. november. Her er der henholdsvis Caféaften - hvor der bliver mulighed for en snak/samtale om et eller flere emner og Syng, Spis og snak. Disse arrangementer kommer der også yderligere meldinger omkring.

Vi vil ønske jer alle en rigtig god sommer - og glæder os til at være sammen med jer igen i foreningsregi.

De bedste hilsener

Inger Møller Nielsen

Bestyrelsen i KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning